

Reizen Magazine

Slowtravellers

Gijs van Middelkoop (42, schrijver), fietste in 6 maanden van Miami naar San Francisco en schreef er een boek over: Amerikanen fietsen niet... (Uitgeverij Elmar).

FIETSEN IS SLOW TRAVEL

'Tijdens mijn reis wist ik vaak niet eens welke dag het was. Wat maakt het ook uit? Als de zon opkomt word je wakker, je eet als je honger hebt en je gaat slapen als het donker is. Het is erg ongecompliceerd. Ik zou het mijn hele leven vol kunnen houden.'

'Fast travel lijkt op televisie kijken. Zittend achter een raampje trekt de wereld aan je voorbij. Je ziet de wereld veilig van een afstandje, als het ware bij je vader op schoot zittend. Fietsen, en dus slow travel, is van die schoot afgegooid worden. Zelf op pad gaan. In een onbekende wereld.'

'Bij de Grand Canyon krijg je bij de ingang een foldertje. "Wat te doen in de Grand Canyon als je : twee uur de tijd hebt, een halve dag de tijd hebt, een dag de tijd hebt, of: meer dan één dag de tijd hebt." Twee uur? denk ik dan. Mijn tandartsbezoek in Texas duurde langer. Wat is er heerlijker dan dagenlang rond te zwerven in zo'n prachtfenomeen als de Grand Canyon? Er ligt 800 kilometer wandelpaden. Ik ben er vijf dagen gebleven en eerlijk gezegd was dat nog te kort. In feite reisde ik dus nog steeds te snel.'